

## 1. Waar of niet waar? Duid aan.

	Waar	Niet waar
a. Amin is de baas van een restaurant.	0	0
b. Amin komt uit Afghanistan.	0	0
c. Amin wil geen vis aanraken.	0	0
d. Amin draagt handschoenen wanneer hij met varkensvlees werkt.	0	0
e. Bidden is belangrijk voor moslims.	0	0
f. Amin en zijn baas hebben momenten om te bidden afgesproken.	0	0
g. Amin heeft op tijd vrij gevraagd voor het Suikerfeest.	0	0
h. Zijn baas vond dat niet leuk.	0	0
i. Door te praten werden de problemen niet opgelost.	0	0

## 2. Vul het juiste woord in.

*oplossen - varkensvlees – moslim – suikerfeest - bidden*

Amin is gelovig. Hij is \_\_\_\_\_. Hij werkt als keukenhulp.

Hij wilt geen \_\_\_\_\_ aanraken. Daarom draagt hij

handschoenen. Amin heeft een afspraak met zijn baas. Hij kan

\_\_\_\_\_ op momenten dat het niet druk is in de keuken.

Amin verwittigt zijn baas op tijd wanneer hij niet kan werken. Hij vroeg een

vrije dag voor het \_\_\_\_\_.

Door te praten kunnen we problemen \_\_\_\_\_.

### 3. Maak een goede zin. Verbind de juiste delen.

Jan is de baas	hem in de keuken.
Amin helpt	het niet druk is.
Amin draagt handschoenen	is het einde van de ramadan.
Moslims bidden	van een restaurant .
Amin bidt wanneer	en een harde werker.
Wanneer Amin niet kan werken	vraagt hij op tijd een vrije dag
Het Suikerfeest	als hij met varkensvlees werkt .
Amin is een lieve jongen	vijf keer per dag.

### 4. Welke woord is juist geschreven?

<b><u>handschoen</u></b>	<b><u>varkensvlees</u></b>	<b><u>belangrijk</u></b>	<b><u>personeel</u></b>
hanschdoen	verkansvlees	belangreik	personeel
hoendschan	varkensvlees	belangrijk	personeel
handschoen	vekranslvees	belandrijk	personel
<b><u>moeilijkheid</u></b>	<b><u>restaurant</u></b>	<b><u>suikerfeest</u></b>	<b><u>collega</u></b>
meioleikhijd	restaurant	seukerfeest	coleega
moeilijkheid	rastoorant	suikerfest	collega
moeileikheid	rastaurent	suikerfeest	coleega

5. Welke woorden horen bij de islam? Omcirkel.  
Welke woorden horen bij het christendom? Kleur.

ramadan	pasen	imam	suikerfeest
kerstmis	bidden	offerfeest	kerstmis
moskee	bedevaart	koran	goede vrijdag
bijbel	Jeruzalem	kerk	Mekka

6. Welke godsdienst heb jij?

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> christendom | <input type="checkbox"/> boeddhisme    |
| <input type="checkbox"/> islam       | <input type="checkbox"/> hinduïsme     |
| <input type="checkbox"/> jodendom    | <input type="checkbox"/> Andere: _____ |

7. Welke zinnen passen bij jou?

- Ik mag van mijn geloof niet werken van vrijdagavond tot zaterdagavond.
- Ik mag van mijn geloof geen varkensvlees aanraken of eten.
- Ik moet van mijn geloof elke dag vijf keer bidden.
- Ik mag van mijn geloof niet werken op zondag.
- Ik mag van mijn geloof geen alcohol aanraken of drinken.
- Ik moet van mijn geloof mijn hoofd bedekken.
- Ik moet elk jaar 40 dagen vasten.
- Ik ben gelovig. Mijn geloof heeft verschillende regels. Ik volg de regels zoveel ik kan. Maar dat lukt niet altijd. Ik denk dat mijn god dat begrijpt en het niet erg vindt.