

Meryem

Hallo, mijn naam is Meryem. Ik ben moslima en ik werk in een supermarkt.

Toen ik ging solliciteren zei mijn baas dat ik geen hoofddoek mag dragen in de winkel. Dat vond ik een groot probleem. Ik wil mijn hoofddoek dragen! Mijn familie vindt dat ook heel belangrijk.

Ik heb toen eerst verder gezocht naar een andere job. Een job waar ik mijn hoofddoek wel mag dragen. Maar ik vond geen job die ik leuk vind en waar ik geen hoofddoek moet dragen. Dat maakte mij verdrietig.

Ik ben toen met mijn ouders naar de imam geweest. Ik vertelde hem mijn probleem. De imam begreep het. Hij zei dat de regels in België anders zijn dan de regels in mijn thuisland. Hij vond het geen probleem als ik mijn hoofddoek afzet tijdens het werk.

Na het gesprek met de imam, vonden mijn ouders het ook goed als ik mijn hoofddoek afzet.

Ik belde naar de baas van de supermarkt, en vertelde het goede nieuws. Hij was blij. Een week later kon ik starten met werken.